

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί



Κατασκήνωση Αγοριών Γυμνασίου - Λυκείου

Μακρυνίτσα 2023

Ύμνος της ομάδας «Άγιος Βησσαρίων Αγαθωνίτης»

Ψάχνει ο Θεός τα "κρυμμένα" να βρει
και τότε και τώρα και κάθε στιγμή!
Κι όπου η αμαρτία έχει στήσει "γιορτή"
απρόσκλητη η Χάρις της κλέβει αγαθή ψυχή!

Ψυχή, που διψά για Χριστό
ο Βησσαρίων σε Αγίων χορό!
Ψυχή, που ήταν ο Άγιος των πτωχών,
τώρα κι από δώ, κέρδισε Ουρανό, ψυχή!

Έτσι κι αυτόν, τον φανέρωσε
σώμα που η Γη δεν το λέρωσε!
Για όποιον θα πει, "που 'ναι η Χάρη στη Γη;"
Ο Βησσαρίων πάλι δείχνει πώς ενεργεί!

Ψυχή, που διψά για Χριστό...

Ύμνος της ομάδας Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς

Μια ζωή ασκήτευσε σκληρά
να γεμίσει πίστη και υπομονή
να υμνήσει το Θεό
και να ζήσει Χριστό.

Άκου τον Χριστό
ο απόηχος της θείας πίστης
είναι αρκετός
του Αγίου την ψυχή να σώσει
άκου τον Χριστό
Ιωάννη και τον κόσμο σώσε
Κάνε το σωστό
Μεσό στις καρδιές, του κόσμου θα 'σαι.

Την πηγή της πίστης του θαρρώ
ο Μαξίμοβιτς ζητούσε για καιρό
για να νιώσει δυνατός
του Θεού ο στρατηγός.

Άκου τον Χριστό
ο απόηχος της θείας πίστης
είναι αρκετός
του Αγίου την ψυχή να σώσει
άκου τον Χριστό
Ιωάννη και τον κόσμο σώσε
Κάνε το σωστό
Μεσό στις καρδιές, του κόσμου θα 'σαι.

Ψάξε τον Χριστό
του Θεού περίσσευσε η Χάρις
Κοίτα τον καλά
του Ιωάννη μόνο ζει η πίστη
ψάξε τον Χριστό
οδηγός της πίστης είναι Εκείνος
νιώσε τον Χριστό
όπου κι αν πας σου δίνει Χάρη.

Ύμνος της ομάδας Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Υπάρχουν στη ζωή
δύο δρόμοι διαφορετικοί
και οι δύο προς τον Θεό!
Ο ένας στο "μαζί"
ο άλλος στην υπακοή
για όποιον, να 'σαι σταθερός!

Δες! Σταθερά βαδίζει
κι ο Εφραίμ προς τον Χριστό!

Πορεία στην Εκκλησία
μια αργή ανηφόρα για Χριστό!
Κι αν κάπου πολλή αμαρτία
η Χάρη περισσεύει και το Φως!

Αγία υπακοή
του Εφραίμ συνήθεια καλή
όλα για τον Ουρανό.
Νηστεία, προσευχή
μετάνοιες, μυστική Ευχή
Κατουνάκια είναι εδώ!

Δες! Έτσι απλά αρχίζει
ο Εφραίμ να βρει Χριστό!

Πορεία στην Εκκλησία
μια αργή ανηφόρα για Χριστό
Κι αν κάπου πολλή αμαρτία
η Χάρη περισσεύει και το Φως!

Στου Όρους τη σιωπή
σαν άχνα μοναχά η Ευχή
κόμπο-κόμπο με ρυθμό!
Μα η Κυριακή γιορτή
η Λειτουργία αγγελική
Θεοφάνεια για αυτόν!

Δες! Πόσο κομποσχοίνι
ο Εφραίμ για όλους εδώ!

Ύμνος της ομάδας Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Απ' της μάνας το γάλα
ποτισμένος με Χριστό
Έναν δρόμο διαλέγεις
τον στενό
Του Δαυίδ καλογέρι
Των ανθρώπων στηριγμός
και πατέρας και φίλος κι αδερφός.

Στο φτωχό το κελάκι
Όλη η Ελλάδα ακουμπά
κι αμαρτίες και πόνους και χαρά
Ξαποσταίνουν έγνοιες
και νικιούνται λογισμοί
στη δική σου, πατέρα, την ευχή!

"Ερχονται πειρασμοί,
όλα μ' υπομονή!"
Όλα η προσευχή
κι η μετάνοια τ' αλλάζουν στην ζωή!

Περισσεύει η Χάρις
σε μια στέρφα εποχή
και γεννάει αγίους για την Γη.
Δόξα να 'χει Εκείνος
της αγάπης ο Θεός
που ορίζει τα "πότε" και τα "πως"!

Περισσεύει η Χάρις
που αγαπά τους ταπεινούς
και μιλάει με τρόπους μυστικούς.
Της Ευβοίας ο γέροντας
Θα γράψει απ' την αρχή
Συναξάρι με θαυμαστή γραφή!

Ύμνος της ομάδας Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Στα σοκάκια που αγόρι γυρνούσες
Το αιώνιο ποθούσες, δεν ήταν εκεί
Μα. σε βρήκε στο Όρος η Αλήθεια
Κι η Χάρης περίσσια, περίσσια η Ζωή!

Τα εφήμερα δεν σε αγγίζουν
Ν' αυξηθούμε ζητάς εν Χριστώ
Κι απ' το Έσσεξ Πατέρα μας δείχνεις
Να δούμε όπως είναι ξανά τον Θεό!

" Τον νου απ' την καρδιά μην χωρίζεις!
Στους χτύπους της Εκείνον να γνωρίσεις!
Στον Άδη της Αγάπης
Με ουρανό ν' ανταλλάξεις το εδώ"

Μα πως βρίσκεις το Φως στο σκοτάδι;
Στα βάθη του Άδη πως βρίσκεις Ζωή;
Τον Χριστό αν διψάς σαν αγρίμι
Σ' Εκείνον θα μείνει μυαλό και ψυχή.

Της Εως αστέρι στην Δύση,
Στην Ευρώπη μαθαίνεις Χριστό
Κι απ' το Έσσεξ Πατέρα μας δείχνεις
Να δούμε όπως είναι ξανά τον Θεό!

"Τον νου.....

Ύμνος της ομάδας Άγιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης

Αητός πλατυπτέρουγος
που ψάχνει για απάγκιο
στην Πέτρα του Σίμωνα
στον βράχο τον άγριο
Αητός πλατυπτέρουγος
ζυγιάζει στον Άθω
ποιο πέταγμα άραγε
ταιριάζει σε άγιο;

Να ανοίγονται τα φτερά
Σταυρός απλωμένος
αυτό είναι το πέταγμα
Σαν είσαι ανδρειωμένος
Κι απ' τους αδερφούς σου
Άμα βρεθείς πληγωμένος
αγάπη να στάξεις
Έτσι ματωμένος!

Είναι ο δρόμος της αγάπης
Δρόμος μαρτυρικός
Κι εσύ Ιερώνυμε διαβάτης
του Χριστού ταπεινός!

Είναι ο δρόμος της αγάπης
Δρόμος μαρτυρικός
είναι η αγάπη δρόμος
ανηφορικός!

Αητός πλατυπτέρουγος
βουτάει στην Αθήνα
Να φέρει απ' την έρημο
στον Κόσμο ελπίδα
στον αιώνα τον θόρυβο
η σιωπή του κανδήλα
να καίει στις μοναξιάς
την καταιγίδα.

Είναι ο δρόμος....

Φως! Έχει περίσσειμα φωτός
Φως! Καρπός της Χάριτος
γλυκός
Φως! Βουλιάζει ο Άθωνας στο
Φως
Γέρνει επάνω του ο Θεός!

Ύμνος της ομάδας Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Στην Εκκλησία, αξία παίρνει η ψυχή
μια περιουσία αξίζει όταν προσπαθεί
πάντα να αδειάζει ό,τι έχει μέσα της κακό
να δώσει χώρο στο Χριστό!

Η Εκκλησία είναι εργοστάσιο του Χριστού
όπου αμαρτία, πιο πάνω η Χάρη του Θεού,
που παίρνει Αγρίους κι απλούς ανθρώπους διπλανούς
και βγάζει Αγίους ζωντανούς!

Πάντα η απλότητα τραβάει τον Θεό
σαν μαγνήτης το άλλο του μισό,
έτσι κι ο Πορφύριος σαν Θεού σταλαγματιά
που όταν όλα μοιάζουν ξέρα
φέρει τη δροσιά στη μέρα!

Πορφυρός όπως το λέει τ' όνομά του
τέτοιος Άγιος που ο Χριστός μες την καρδιά του,
λίγα γράμματα σβησμένα
κι όμως λόγια φωτισμένα
λίγη Χάρη ας περισσέψει και για μένα!
Πορφυρός όπως το λέει τ' όνομά του
"φρέσκος" Άγιος και για μας το μέλημά του
να γιατρεύει τις πληγές μας
να πυρώνει τις καρδιές μας
σαν Πορφύρα να στολίζει τις ζωές μας!

Καυσοκαλύβια, πνευματική γυμναστική,
πόσα "βαρίδια", έπαιρνες πάνω σου εκεί!
Δυο του Δεκέμβρη να βάλω αρχή να θυμηθώ
να 'σαι, Πορφύριε, προπονητής μου για Χριστό!

Έτσι είν' η απλότητα...

Πορφυρός όπως το λέει...

Ύμνος της ομάδας «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

Είναι κάτι παλικάρια
Οι "αλήτες" του Χριστού
τα δικά Του τα σημάδια
έχουν μάθει να βαστούν!

Την ταπείνωση, την φτώχεια
βλογημένη ξενιτειά
των πολλών την καταφρόνια
και την άγια μοναξιά!

Και περισσεύει έτσι το Φως
της Χάριτος το άγιο Φως!

Σε σπηλιές κι άξενα βράχια
Σ' απaráκλητα κελιά
Καίνε σαν κεριά τα βράδια
στων καιρών την σκοτεινιά!

Καιν' λαμπάδες ανάμενες
με της πίστης την Φωτιά
με καρδιές παραδομένες
στης ευχής την ομορφιά.

Και περισσεύει έτσι το Φως
της Χάριτος το άγιο Φως!

Του Χριστού Ιωσήφ αγρίμι
Καλογέρι ερημικό
με τριμμένο κομποσχοίνι
νίκησες τον κόσμο αυτό!

Λίπασμα οι προσευχές σου
και τα δάκρυα σου βροχή
εγεώργησες τον Άθω
του δωσες ξανά ζωή!

Και περισσεύει....

Εύχου και για εμάς πατέρα
να 'μαστε στον δρόμο αυτό
υποτακτικοί στον Ένα
και αληθινό Θεό.

Ύμνος της ομάδας Άγιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Στο Άγιο Όρος καλογέρι
με όπλο σου την προσευχή
μια συνάντηση αρχίζει
του Ουρανού εδώ στη Γη.

Τις σιωπές Αγίων φέρνεις
μες του ύμνους σου να μπουν
να γλυκαίνουν τη ζωή μου
από μέσα μου μη βγουν.

Άγιε Γεράσιμε εργάτη
Ουρανό φοράς, μα σιωπάς
τα στιχάκια σου μόνο σε Εκείνον ακουμπάς.

Ξέρεις ο Θεός εκεί ακούει
ο Θεός εκεί πάντα γυρνάει
και με υπομονή, με τη θυσία αγαπάει.

Τα στιχάκια σου λιμάνι
Άγκυρα να ρίχνω εδώ
για να βρίσκω μες τις λέξεις
αυτό που αναζητώ.

Κι αν μακραίνω, αν λυγίζω
αν χωρίς σκοπό γυρνώ
τη γλυκειά σου ψαλμωδία
σαν μαγνήτη να κρατώ.

Άγιε Γεράσιμε εργάτη...

Ξέρεις ο Θεός εκεί ακούει...

Ύμνος της ομάδας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Για όσους πατρίδα αφήνουν ξωπίσω τους
βαρύς μπροστά τους φαντάζει ο καιρός...
Μα όταν αλλάζουν πορεία τ' ανθρώπινα
παίρνει σειρά να μιλήσει ο Θεός...

... Λέει απ' τα Φάρασα "αντίο" στους Έλληνες
και στην Ελλάδα να ανοίξει αγκαλιά,
να καρτερά τους Αγίους που έρχονται
και τον Παΐσιο που παίρνει σειρά!

Έλα Παΐσιε,
απλέ και γνήσιε,
«γραμμή» να ανοίξουμε με τον Θεό!
Να προσπαθήσουμε
μαζί να αρχίσουμε
για όλα να μπαίνει καλός λογισμός!

Στη Σουρωτή εκδρομή Κυριακάτικη
δες πόσος κόσμος μαζεύεται εκεί
για τη γιορτή του την καλοκαιριάτικη
με πόση «δίψα» κι απλή προσευχή!

Μα η προσευχή είναι ευχή με διεύθυνση
μοιάζει διαβίβαση, θέλει "γραμμή"!
Και ποιος μπορεί να τη στείλει πιο γρήγορα
απ' του "Θεού τον Ασυρματιστή";

Έλα Παΐσιε...

Ύμνος της ομάδας των Στελεχών "Θεία Χάρης"

Όταν χάνονται όλα
Σου χτυπάει την πόρτα
φτάνει να Του ανοίξεις.
Μία χούφτα από χώμα
μα σ' τα χάρισε όλα, μ' αγάπη
φτάνει να Τον αφήσεις!

Ξεχειλίζει, μια πλημμύρα η Χάρης!
Μα πώς να αφεθείς!
Έχεις μάθει να 'σαι αποστάτης
να απαιτείς!

Λες να μην ζούμε σε χρόνια που βγάζουν Αγίους;
Κι όμως, φτάνει η Χάρης να φτιάξει εκείνους, του Χριστού
τους "τρελούς" που κρατούν τον κόσμο πάντα, τους μοναδικούς!

Όταν κρίνονται όλα
μη διστάσεις, προχώρα, φωτιά!
Φωτιά που καίει η Χάρης
Είναι τόσα τα δώρα
στα χαρίζει προχώρα, μπροστά
πίσω να μην γυρίσεις.

Ξεχειλίζει, μια πλημμύρα η Χάρης
μαζί Του να δεθείς
της Αγάπης άοκνος εργάτης, μην κουραστείς!

Λες να μην ζούμε...

Γενικός Ύμνος των 30 χρόνων της Κατασκήνωσης

Ήτανε μια στιγμή
τόσα καλοκαίρια, μια ζωή.
Ήμασταν μικρά παιδιά
Ήταν μόλις χθες.

Είμαστε μεγάλοι πια
μα οι στιγμές που ζήσαμε κρατάν
είναι η πατρίδα μας
πατρίδα της ψυχής.

Χρόνια της καρδιάς
Τα σημάδια του Θεού βαστάς.
Χρόνια της καρδιάς
Θα'σαι νέος όσο θ' αγαπάς
όσο θα τα ζεις
ξανά απ' την αρχή!

Πες απόψε μίαν ευχή
μίαν υπόσχεση, μια προσευχή
να γυρνάμε πάντα εδώ
πάντα στο Χριστό.

Στο Χριστό απ' την αρχή
να μας δένει πάντα η στιγμή
που τη μοιραστήκαμε
τριάντα της καρδιάς.

Γενικός Ύμνος των 40 χρόνων της Κατασκήνωσης

Είναι χρόνια που κρατάν τα καλοκαίρια,
και στιγμές μετράμε αγκαλιά με τα αστέρια.
Χαρές που λαχανιάσαμε, τραγούδια απ' τα παλιά,
μικροί που μεγαλώσανε μα μείναν παιδιά!

Είναι τόσες οι αναμνήσεις μια ζωή!
Σαν κομμάτια παζλ χρωματίζουν τη ζωή,
όλα όσα τολμήσαμε, απλά κι αγαπημένα.
Όσα κάνει ο Χριστός για σένα και για μένα.

Άξιον εστί να μπορώ να συνεχίζω.
Όλα Χριστός μες στο Φως να Τον γνωρίζω!
Σαράντα εδώ: Καταφύγιο ευλογημένο!
Χρόνια πολλά καλοκαίρια περιμένω!

Μια ανάσα Αη Λαυρέντη και πλατάνι.
Όνειρα και προσευχές μυρίζει το λιβάνι.
Αυτά που ψιθυρίσαμε στου ουρανού τα' αυτί.
Εκεί που ο Θεός γλυκά ακουμπούσε στη γη.

Μια γεύση Μακρυνίτσα να κρατώ
Ό,τι αγαπήσαμε θα ζει για πάντα εδώ!
Εδώ που φίλοι γίναμε, που γίναμε όλοι ένα!
Σαράντα Κατασκήνωση, Σαράντα ευλογημένα!!!

Άξιον εστί....

