

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί
Κατασκήνωση Κοριτσιών Δημοτικού



Μακρυνίτσα 2023

Ύμνος της ομάδας ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Με φθαρμένα τα σανδάλια
ραγισμένο το ραβδί
σκονισμένο τον χιτώνα
και μ' αστραφτερή ψυχή...
όλοι πήρανε τον δρόμο
φάνηκε Σταυρός στον ώμο!

Βαδίζουν να μην αργήσουνε
πολύ, πολύς ο θερισμός
ψαράδες και θα τραβήξουνε
κουπί και βάρκα στο Φως!
Αλλάζει σε μια κουβέντα Του
των Αποστόλων η ζωή
Και όλοι θα προτιμήσουνε
για τους ανθρώπους ευτυχώς
Χριστό και ψυχή!

Σαν τους χείμαρρους που ήρθαν
απ' την ίδια την πηγή
οι Απόστολοι γλυτώσαν
από «δίψα» αυτή τη γη
Όλοι την Αλήθεια 'γράψαν
Και με αίμα υπογράψαν!

Βαδίζουν...

Ύμνος της ομάδας ΑΓΓΕΛΟΙ

Υψώνουν τα δέντρα προς τον ουρανό
κι οι άσπρες κορφές των μεγάλων βουνών
εκεί που νομίζεις, δεν πάει πιο ψηλά
σκέψου να είχες του Αγγέλου φτερά!

Να φτερούγιζες μακάρι,
στων παιδιών το μαξιλάρι...

Σαν φίλος και σαν αδερφός
συμπαραστάτης, να σου δείχνει το «Φως»
οδηγός, στη Γη μας, ο άγγελος μας
και θέλει, ό,τι θέλει ο Θεός!

Στη φάτνη δοξάζουν με μία φωνή
γεμίζει ο ναός κάθε που λειτουργεί.
Αμέτρητοι είναι, τους ξέρει ο Θεός
και φύλακας, ο Άγγελος του καθενός

Φέρνει απ' του Ουρανού τη Χάρη,
στων παιδιών το μαξιλάρι...

Σαν φίλος και σαν αδερφός
συμπαραστάτης, να σου δείχνει το «Φως»
Οδηγός, στη Γη μας, ο Άγγελος μας
και θέλει, ό,τι θέλει ο Θεός!

Το φτερό του, μη το πάρει!
Φέρνει τ' ουρανού τη Χάρη...

Σαν φίλος...

Ύμνος της ομάδας ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τι 'ναι η Εκκλησία, στην ουσία;
Είναι ο δρόμος για την Σωτηρία
των ανθρώπων σε ανηφόρα
που ο Σταύρος της τους δίνει τη φόρα...
Εργοστάσιο για Αγίους
Καταφύγιο για ανθρώπους "αγρίους"...
Στο κεφάλι ο Χριστός μας
σ' ένα σώμα μαζί οι πιστοί!

Μια αγκαλιά ανοικτή
να μην μένουμε μόνοι
δύο χιλιάδες στα χρόνια
και δες, δεν παλιώνει!
Μια Διαθήκη Καινή,
σταυρικής σωτηρίας!
"Σφραγίδα" ο Χριστός
Νυμφίος πια της Εκκλησίας!

Τι 'ναι η Εκκλησία, στην ουσία;
Είναι ο δρόμος για την Σωτηρία
των ανθρώπων σε ανηφόρα
που ο Σταύρος της τους δίνει τη φόρα...
Εργοστάσιο για Αγίους
Καταφύγιο για ανθρώπους "αγρίους"...
Στο κεφάλι ο Χριστός μας
σ' ένα σώμα μαζί οι πιστοί!

Ύμνος της ομάδας ΑΡΕΤΕΣ

Κύριε και Δέσποτα ζητώ
μες την αργία να μην ζω
και η περιέργεια να περνά
σαν κυματάκι στα νερά!

Τη φιλαρχία ας μη φιλώ,
να 'ναι χαμένη στο βυθό!
Κι η αργολογία ας αργεί
μη φτάσει μέχρι την ψυχή.

Όλα αυτά στον πιστό που διψά για Χριστό
μοιάζουν ξένα, γιατί η ψυχή εκείνη
που αδειάζει κακό για να μπει το καλό
μ' αρετές ο Θεός πάλι λαμπρύνει!

Για το μυαλό σωφροσύνη,
στο "εγώ" ταπεινοφροσύνη,
υπομονή ως τα αστέρια
και με αγάπη γεμάτα τα χέρια!
Ναι, Κύριε, χάρη ζητάω
πρώτα εμέ να κοιτάω
τον αδερφό να μην κρίνω
το καλό να μπορώ να διακρίνω!

Οι Αρετές και το Καλό
ζητούνε χώρο καθαρό
για να γεμίσουν την ψυχή
αγώνα θέλει, προσευχή!

Όλα αυτά στον πιστό που διψά για Χριστό
είναι δώρα, γιατί η ψυχή εκείνη
που αδειάζει κακό για να μπει το καλό
μ' αρετές ο Θεός πάλι λαμπρύνει!

Ύμνος της ομάδας ΑΓΙΟΙ

Σ' ένα δρόμο ως τα πέρα
απ' το χάραμα ως το δειλινό
στον ήλιο περπατώ....
και ακούω στον αγέρα
αγωνία κι αναστεναγμό
σ' αυτούς που προσπερνώ, πώς ήρθαμε εδώ.

Κι είμαι μικρός για να τους πω
Ψυχή χρειάζεται με το Χριστό!
Αυτός ο δρόμος έχει φως,
κανείς δεν το βαδίζει μοναχός,
Άγιοι τόσοι, μια στρατιά,
«σηματοδότες» στην κακοτοπιά,
στην «κορυφή»...σε πάει ανηφοριά!

Έναν Άγιο για φίλο
ζήτα στη μικρή σου προσευχή
μαζί να περπατάς....
πάνω στο δικό σου αγώνα
κι από το δικό του αγώνα
θα σε μάθει ο νικητής
τον τρόπο να νικάς!

Κι είμαι μικρός για να τους πω
ψυχή χρειάζεται με το Χριστό!
Αυτός ο δρόμος έχει φως,
κανείς δεν το βαδίζει μοναχός
Άγιοι τόσοι, μια στρατιά
«σηματοδότες» στην κακοτοπιά,
στην «κορυφή»...σε πάει ανηφοριά!

Ύμνος της ομάδας ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ

Θεία Χάρη, του Θεού πνοή "σαλπάρει"
κι όποιους βρίσκει και τους πάρει
τον Χριστό βάζουν μπροστάρη!

Θαύματα μες στην Εκκλησία γίνονται πολλά...
Τόσα κι άλλα τόσα που δεν βλέπεις
δεν αρχίζουν μαγικά...
Θέλει καταρχάς καρδιά και πίστη να 'χεις ζωντανή
κι έρχεται μετά η Θεία Χάρη
και ξεκινά η γιορτή!

Θεία Χάρη, του Θεού πνοή "σαλπάρει"
κι όσους πάρει
τον Χριστό βάζουν μπροστάρη!
Ας γινόταν με Θεία Χάρη
να πιστεύω ό,τι αγαπάω
Ας γινόταν με Θεία Χάρη
να αντέχω όσα κουβαλάω
Ας γινόταν με Θεία Χάρη
το μυαλό μου να προσέχει
Τελικά η ζωή αξίζει
κέντρο τον Χριστό όταν έχει!
Θεία Χάρη, του Θεού πνοή "σαλπάρει"
και όσους πάρει
τον Χριστό βάζουν μπροστάρη!

Όλα σωστά να γίνονται μάθε το καλά...
Τόσα κι άλλα τόσα που δεν βλέπεις
δεν αρχίζουν μαγικά...
Θέλει καταρχάς καρδιά και πίστη να 'χεις ζωντανή
κι έρχεται μετά η Θεία Χάρη
και ξεκινά η γιορτή!

Ύμνος της ομάδας ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Η Τριάδα η Ζωαρχική
Η ελπίδα μου η μοναδική.
Τρία Πρόσωπα μα Ένας Θεός
Ένας, Άγιος και Ισχυρός!

Στην αλήθεια αυτή την Τριαδική
Κρύβεται η αληθινή Ζωή!
Να τη ζήσω, αν θέλω να ζω
Απ' την Αγάπη του να νικηθώ!
Να νικηθώ!
Πάντα να ζω!

Ένας ο Θεός
Ένας εν Τριάδι αληθινός Θεός,
Πατηρ, Πνευμα κι Υιός!
Ένας ο Θεός
Και να Τον γνωρίσω αυτός είν' ο σκοπός
Ένας ο Θεός!

Μες στη ζωή
Δρόμοι ανοίγονται πολλοί
Και δική σου πάντα η επιλογή
Μα αν διαλέξεις να μείνεις στο Φως

Είν' ο δρόμος τόσο σκληρός!

Θέλει Πίστη
Κι Υπομονή
Και μια αγάπη θυσιαστική
Να τη ζήσεις
Αν θέλεις να ζεις
Απ' την αγάπη αυτή
Να νικηθείς!
Να νικηθείς!
Πάντα να ζεις!

Ένας ο Θεός....

Ύμνος της ομάδας ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Αν το μυστήριο μοιάζει
σιγανή βροχή
της ψυχής μας κάνει
γόνιμη τη γη...

Και όπου έχει ανοίξει
μια αυλακιά στο νου
η Χάρη που πνέει χαρίσματα φέρνει
τα δώρα τ' Ουρανού!

Σφραγίζει ποιος μπήκε στο Φως
τις Κυριακές τώρα γιορτάζει
διαλέγει δρόμο στη ζωή
και στη Μετάνοια πλησιάζει
τα χέρια δίνει στον Θεό
μικρούς ανθρώπους ν' αναστήσει
να τα υψώνει ψηλά προς το Φως
και τους πιστούς να κοινωνήσει...!

Στο παραθυράκι που αφήνει λίγο φως
Το νοιώθεις πως κι εσένα σε σκέφτεται ο Θεός!
Και ενώ στ' αλήθεια είμαστε μια σταλιά
Με κάθε μυστήριο η πίστη μας κάνει
μεγάλη δρασκελιά!

Ύμνος της ομάδας ΠΑΝΑΓΙΑ

Όλα στο σχέδιο του Θεού και ποιος να το συλλάβει,
πώς αν η ελπίδα είναι σβηστή η πίστη την ανάβει
Και έτσι γεννιέται η Μαριάμ για νά'ρθει εκείνη η μέρα
που η κόρη απ'τη Ναζαρέτ θα γίνει η νέα Εύα!

Δες στο μαφόρι που φορά πώς λάμπουν τρία αστέρια
έτσι Αειπάρθενος κράτα και τον Χριστό στα χέρια
κι όποιος ζητά από το Χριστό, σ' εκείνη να "μιλήσει"
ποιός πιο κοντά απ' την Παναγιά για να Του το μηνύσει;

Η Θεοτόκος Μαρία, του Παραδείσου η Κυρία
πόσο σοφά η Εκκλησία τη φωνάζει Παναγία!

Από τον Ευαγγελισμό μέχρι την Μακρυνίτσα
τόσο μεγάλη αγκαλιά δεν τη χωρά η βαλίτσα...
... τέτοια έχει η μάνα Παναγιά για τα παιδιά του Ευόσμου!
Μαζί Της τ' Άξιον Εστί μοιάζει η κορφή του κόσμου"!

Ύμνος της ομάδας ΣΤΑΥΡΟΣ

Ακούστε καθαρά πώς γράφτηκε η ιστορία...
κρατά απ' τα παλιά αυτή η Φιλοξενία,
στον γέροντα Αβραάμ να αφήσουν τέτοιο δώρο
τα ξύλα του Ουρανού για του Σταυρού το "σπόρο"!

Σταυρός η ευκαιρία,
του ανθρώπου η σωτηρία έτσι ξεκινά...
... απ' τον Θεό δοσμένος,
για καθέναν ζυγισμένος, να βαστά η καρδιά!
Σταυρός στην Εκκλησία
η αιώνια ευλογία απ' τον Ουρανό
Η Ανάσταση ανηφόρα,
για να φτάσεις παίρνεις φόρα μόνο με Σταυρό!

Στο στήθος το σταυρό μαθαίνω να φοράω
Σφραγίδα του Χριστού επάνω μου κρατάω!
Πριν φάω, πριν κοιμηθώ, σημάδι αγαπημένο
το δρόμο του Θεού κρατάει φωτισμένο!

Ύμνος της ομάδας των ΣΤΕΛΕΧΩΝ «ΠΡΟΣΕΥΧΗ»

Προσευχή Σου έφερα μ' ένα χρυσό δισκάρι
Κι όσα Σου ανέφερα πίσω δεν τα 'χω πάρει!

Τόσα χαρτάκια κι ονόματα πόσων
Κύριε δόξα και Κύριε σώσον
για τα παιδιά, πιο πολύ, και τους άλλους
τους πικραμένους τους, τάχα, μεγάλους!
Κερί Σου τάζω, μεγάλη λαμπάδα
Να ξανάρθει, δίχως δάκρυ, βδομάδα
και, θυμιατό, απ' το χέρι Σου δώσ'μου
που το θυμό, να θυμιάσω του κόσμου!

Προσευχή, μου απάντησες
να κάνω στη ζωή μου
ΟΧΙ, ΝΑΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ,
Προσπάθησε παιδί μου..!

Μάνα του κόσμου τη χάρη Σου δωσ' μου
να μεγαλών' η αγάπη Σου εντός μου
είσαι το Άξιον εστί της ζωής μας
κι η σιγουριά της μικρής προσευχή μας
Κερί Σου τάζω, μεγάλη λαμπάδα
να ξανάρθει, δίχως δάκρυ, βδομάδα
και, θυμιατό, απ' το χέρι Σου δώσ'μου
που το θυμό, να θυμιάσω του κόσμου!

Γενικός Ύμνος των 30 χρόνων της Κατασκήνωσης

Ήτανε μια στιγμή
τόσα καλοκαίρια, μια ζωή.
Ήμασταν μικρά παιδιά
Ήταν μόλις χθες.

Είμαστε μεγάλοι πια
μα οι στιγμές που ζήσαμε κρατάν
είναι η πατρίδα μας
πατρίδα της ψυχής.

Χρόνια της καρδιάς
Τα σημάδια του Θεού βαστάς.
Χρόνια της καρδιάς
Θα'σαι νέος όσο θ' αγαπάς
όσο θα τα ζεις
ξανά απ' την αρχή!

Πες απόψε μιαν ευχή
μιαν υπόσχεση, μια προσευχή
να γυρνάμε πάντα εδώ
πάντα στο Χριστό.

Στο Χριστό απ' την αρχή
να μας δένει πάντα η στιγμή
που τη μοιραστήκαμε
τριάντα της καρδιάς.

Γενικός Ύμνος των 40 χρόνων της Κατασκήνωσης

Είναι χρόνια που κρατάν τα καλοκαίρια,
και στιγμές μετράμε αγκαλιά με τα αστέρια.
Χαρές που λαχανιάσαμε, τραγούδια απ' τα παλιά,
μικροί που μεγαλώσανε μα μείναν παιδιά!

Είναι τόσες οι αναμνήσεις μια ζωή!
Σαν κομμάτια παζλ χρωματίζουν τη ζωή,
όλα όσα τολμήσαμε, απλά κι αγαπημένα.
Όσα κάνει ο Χριστός για σένα και για μένα.

Άξιον εστί να μπορώ να συνεχίζω.
Όλα Χριστός μες στο Φως να Τον γνωρίζω!
Σαράντα εδώ: Καταφύγιο ευλογημένο!
Χρόνια πολλά καλοκαίρια περιμένω!

Μια ανάσα Αη Λαυρέντη και πλατάνι.
Όνειρα και προσευχές μυρίζει το λιβάνι.
Αυτά που ψιθυρίσαμε στου ουρανού τα' αυτί.
Εκεί που ο Θεός γλυκά ακουμπούσε στη γη.

Μια γεύση Μακρυνίτσα να κρατώ
Ό,τι αγαπήσαμε θα ζει για πάντα εδώ!
Εδώ που φίλοι γίναμε, που γίναμε όλοι ένα!
Σαράντα Κατασκήνωση, Σαράντα ευλογημένα!!!

Άξιον εστί....

