

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως  
Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί

# Σταυρός: το στολίδι της Εκκλησίας!



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2023

Κατασκήνωση Αγοριών Δημοτικού Β' Περίοδος

Μακρυνίτσα 2023



# Ύμνος της ομάδας «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

Ψάξε το Αιγαίο στο χάρτη  
πού 'ναι μ' Άγιους γεμάτο  
δες στα νότια σαν κατάρτι  
για την πίστη μας η Πάτμος!

Μια Αποκάλυψη στον κόσμο  
δώρο αγάπης του Ιωάννη  
που σαν Ευαγγέλιο τόσο  
τους πιστούς στηρίζει πάλι.

Τόσο τολμηρή αγάπη έχει  
που είναι ο μόνος στον Χριστό μας,  
όταν στον Σταυρό Του στέκει  
κι έτσι ακούει απ' το Θεό μας:

"Να η μάνα σου εδώ, θα αγκαλιάσει εσένα γιο"  
κι αποκτά θησαυρό, τον Χριστό για αδερφό!  
Πώς να ζήσεις Χριστό αν δεν μάθεις το Σταυρό;  
Τί στολίδι ο Σταύρος κοντά Του!

Το Σταυρό στο στήθος βάλε  
ευλογία αγαπημένη,  
του Χριστού σημάδι να 'ναι  
για ζωή Αναστημένη!

Σαν τον Ιωάννη κάνε  
τη ζωή σου φωτισμένη  
κι από το Σταυρό σαν να 'ναι  
μια φωνή αγαπημένη!

"Να η μάνα σου εδώ, θα αγκαλιάσει εσένα γιο"  
κι αποκτάς θησαυρό, τον Χριστό για αδερφό!  
Πώς να ζήσεις Χριστό αν δεν μάθεις το Σταυρό;  
Τί στολίδι ο Σταύρος κοντά Του!

# Ύμνος της ομάδας «Παναγία»

Ζούσαν παλιά, όλο χαρά  
ο Αδάμ κι η Εύα σαν παιδιά  
μες στον Παράδεισο απλοί κι αγαπημένοι.

Μα έφταιξαν κάποια φορά  
και ζήσαν μόνοι μακριά  
ζωή σκληρή, Θεού εχθροί κι εξορισμένοι.

Κι ήρθες εσύ  
αγνή, άγια μορφή  
φως μες τους αιώνες για να γίνεις.  
«Ναι» πες απλά  
στο θεϊκό θέλημα  
να γίν' ο Υιός δικός σου γιός!

Για πάντα παιδί σου,  
σου τάζω στη γιορτή σου  
ολόχρυσο εικόνισμα!  
Μητέρα του Ευόσμου,  
Βασίλισσα του κόσμου,  
γεννάς Ζωή,  
σκορπάς χαρά,

Νύμφη Θεού, Μήτηρ Χριστού! Μήτηρ Χριστού, Νύμφη Θεού!

Στη μοναξιά του Γολγοθά  
μέσα στου κόσμου τη φθορά  
ένα σταυρό ποιος κουβαλά, σε ποια πορεία;

Πολλοί ζητούν Χάρι και Φως,  
να τους φωτίσει ο ουρανός.  
Είν' η ζωή μια προσευχή και μια θυσία!

Πρώτη εσύ, σωτηρίας αρχή,  
χώρισες στα δυο την ιστορία.  
Αγγέλων Κυρά, Θρόνος του Βασιλιά!  
Ποιά χωρά τον Κύριο αγκαλιά;

Για πάντα παιδί σου,  
σου τάζω στη γιορτή σου  
ολόχρυσο εικόνισμα!  
Μητέρα του Ευόσμου,  
Βασίλισσα του κόσμου  
γεννάς Ζωή,  
σκορπάς χαρά,

Νύμφη Θεού, Μήτηρ Χριστού! Μήτηρ Χριστού, Νύμφη Θεού!

## Ύμνος της ομάδας «Ευγνώμων Ληστής»

Μπορεί και να 'χε ζήσει σαν ληστής  
που προτιμάς ποτέ σου να μη δεις  
μόνο τον δρόμο ξέρει στο κακό  
και να σου «ευκαιρία» στο “Σταυρό”!

Μπορεί να μετανιώσει; Μπορεί!  
Τα μάτια του ανοίγει,  
να δει, λίγα λεπτά πριν φύγει  
με μιας στο Φως να επιστρέψει  
αμήν και κάτι καλό να κλέψει!

Λένε, παντού σαν κλέφτης είχε μπει  
τώρα το «μνήσθητι» κρατάει κλειδί  
καρδιά που λύγισε για τον Χριστό  
και βρήκε τον Παράδεισο ανοιχτό!

Μπορεί να μετανιώσει; Μπορεί! ....

Τριγύρω στο Σταυρό Του  
σωθήκανε πολλοί  
με το μαρτύριό Του  
μας πήγε ως τη Ζωή

Τι άλλο θέλει ο κόσμος  
να δει απ' το Χριστό;  
μια αγκαλιά μεγάλη  
μας κάνει απ' το Σταυρό!

## Ύμνος της ομάδας «Σίμων ο Κυρηναίος»

Όλα αρχίζουν από δώ στην Εκκλησία...  
... για Γολγοθά με τον Σταυρό, βαριά η πορεία!  
Οι Μαθητές - πόσο πικρό - σε απουσία...  
Ποιός θα σηκώσει απ' τον Χριστό την ταλαιπωρία;

Λίγες γυναίκες μοναχά για συνοδεία  
κι από κοντά Του σταθερά η Παναγία  
μα όσο βαραίνει η μοναξιά, τί ευλογία!  
Ένας στο πλήθος ξαφνικά γράφει ιστορία...

Των Παθών του Χριστού τον Σταυρό  
σηκώνει ο Σίμων θαρρώ  
κι ο Χριστός πάντα ευγνώμων για αυτό  
για όλους ανοίγει Ουρανό!

Τί πιο στολίδι απ' τον Σταυρό στην Εκκλησία;  
Είναι το δώρο απ' τον Θεό, για σωτηρία!  
Σαν Κυρηναίος πια κι εγώ, χωρίς "βραβεία",  
να βάζω "πλάτη" όπου μπορώ, τότε είν' ευλογία!

## Ύμνος της ομάδας «Μωυσής»

Ο Σταυρός των πιστών το «προνόμιο»  
σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη  
Τί στολίδι του κόσμου αιώνιο  
του Χριστού να φωτίζει τη νίκη!

Του Ισραήλ τα δεινά τα αμείωτα  
στο Μωυσή ξαναβρίσκουν ουσία  
με Σταυρό τα "σημάδια" ατελείωτα  
πριν ακόμη χαράξει η Εκκλησία!

Ο Σταυρός των πιστών το «προνόμιο»  
σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη  
Τί στολίδι του κόσμου αιώνιο  
του Χριστού να φωτίζει τη νίκη!

Τα ακριβά της ζωής τα ποθούμενα  
σαν πουλιά δεν κρατιούνται στο χρόνο  
κι έτσι απλά φαίνονται σαν μελλούμενα  
ζωντανές προτυπώσεις στον κόσμο!

# Ύμνος της ομάδας «Κωνσταντίνος ο Μέγας»

Νικητής σε μάχες, σε κακοκαιριές  
στρατηγός μαζί και Βασιλεύς  
που, καιρούς και χρόνους, να 'χεις και να λες  
κατορθώματα, παλικαριές!

Σε ύψωμα επάνω να 'τη η Ρώμη μπροστά  
και του Κωνσταντίνου η ματιά  
με δέος και δάκρυ, δίχως λέξη, κοιτά  
το Σταυρό του, Μόνου, Βασιλιά!

Τι στιγμή που η ποίμνη με τους Χριστιανούς  
είχε κουραστεί στους (απ' τους) διωγμούς  
έστειλε ο Χριστός μας έναν "αετό"  
στη "φτερούγα" του έδωκε Σταυρό!

Σε ύψωμα επάνω....

Άγγελος της δόξας σκέπη των "μικρών"  
στην Ελευθερία των πιστών  
τη "σφραγίδα" του έβαλε με δύναμη  
κι η γαλήνη επέστρεψε στη γη.

Σε ύψωμα επάνω...

γιαυτό και ο Μέγας τις πληγές προσκυνά  
των πατέρων που άντεξαν πολλά  
ασύγκριτη εικόνα δεν θα σβήσει απ' το νου  
ουτε αν σβήσουν τ' άστρα τ' ουρανού.



# Ύμνος της ομάδας των Στελεχών «Ισαάκ»

Κάποια νύχτα είχα δει  
ένα αστέρι λαμπερό  
μες το όνειρό μου [ 2 ]  
κι εσύ ευχήθηκες ξανά  
αστερισμός να γίνω  
στον ουρανό μου. [ 2 ]

Κάποια μέρα θέλησα  
να απλώσω τα χρυσά μου τα φτερά  
στ' αγέρι, Θέ μου,  
κι εσύ μου έδειξες ψηλά  
ένα λευκό βουνό  
και μου πες «Γιε μου!  
Θα φύγεις, γιε μου!» [ 2 ]

Πού είσαι, ζωή;  
Κούπ' αδειανή με κέρασες!  
πού είσαι, χαρά;  
Με προσπέρασες!  
Πάνω στο σταυρό η αγάπη  
δες υψώνεται,  
ζει αληθινά σαν θανατώνεται! [ 2 ]

Δες, στην πλάτη κουβαλώ  
τα ξύλα σαν σταυρό και  
ανεβαίνω.  
Πού ανεβαίνω;  
Κρατάς μαχαίρι κοφτερό  
και στέκεις μπρος  
στον ένα Θεό!..  
κι εγώ σωπαίνω.  
Γιατί σωπαίνω;

Μέγα δώρο υπακοής,  
πώς ν' αρνηθείς  
πως είναι απ' το Θεό  
αγιασμένο;  
Κι όμως το δώρο της ζωής  
μου δόθηκε απ' το χέρι Του  
το ευλογημένο! [ 2 ]

Πού είσαι, ζωή;...

# Γενικός Ύμνος των 30 χρόνων της Κατασκήνωσης

Ήτανε μια στιγμή  
τόσα καλοκαίρια, μια ζωή.  
Ήμασταν μικρά παιδιά  
Ήταν μόλις χθες.

Είμαστε μεγάλοι πια  
μα οι στιγμές που ζήσαμε κρατάν  
είναι η πατρίδα μας  
πατρίδα της ψυχής.

Χρόνια της καρδιάς  
Τα σημάδια του Θεού βαστάς.  
Χρόνια της καρδιάς  
Θα'σαι νέος όσο θ' αγαπάς  
όσο θα τα ζεις  
ξανά απ' την αρχή!

Πες απόψε μιαν ευχή  
μιαν υπόσχεση, μια προσευχή  
να γυρνάμε πάντα εδώ  
πάντα στο Χριστό.

Στο Χριστό απ' την αρχή  
να μας δένει πάντα η στιγμή  
που τη μοιραστήκαμε  
τριάντα της καρδιάς.

# Γενικός Ύμνος των 40 χρόνων της Κατασκήνωσης

Είναι χρόνια που κρατάν τα καλοκαίρια,  
και στιγμές μετράμε αγκαλιά με τα αστέρια.  
Χαρές που λαχανιάσαμε, τραγούδια απ' τα παλιά,  
μικροί που μεγαλώσανε μα μείναν παιδιά!

Είναι τόσες οι αναμνήσεις μια ζωή!  
Σαν κομμάτια παζλ χρωματίζουν τη ζωή,  
όλα όσα τολμήσαμε, απλά κι αγαπημένα.  
Όσα κάνει ο Χριστός για σένα και για μένα.

Άξιον εστί να μπορώ να συνεχίζω.  
Όλα Χριστός μες στο Φως να Τον γνωρίζω!  
Σαράντα εδώ: Καταφύγιο ευλογημένο!  
Χρόνια πολλά καλοκαίρια περιμένω!

Μια ανάσα Αη Λαυρέντη και πλατάνι.  
Όνειρα και προσευχές μυρίζει το λιβάνι.  
Αυτά που ψιθυρίσαμε στου ουρανού τα' αυτί.  
Εκεί που ο Θεός γλυκά ακουμπούσε στη γη.

Μια γεύση Μακρυνίτσα να κρατώ  
Ό,τι αγαπήσαμε θα ζει για πάντα εδώ!  
Εδώ που φίλοι γίναμε, που γίναμε όλοι ένα!  
Σαράντα Κατασκήνωση, Σαράντα ευλογημένα!!!

Άξιον εστί....

