

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΎΔΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ



ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2008

Ύμνος της ομάδας των Αρχαγγέλων

Στον κόσμο που όλοι νιώθουν μοναξιά
Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω
Κι αν έφυγα να δω το μακριά
Στο δρόμο του Θεού πάλι γυρίζω
Αρχάγγελο μου στέλνει μη χαθώ
Μη σπάσει της ψυχής μου το φτερό

Ποιος ήρωας στη διαδρομή
Ποια φλόγα καίει και δίνει ζωή
Υπέρλαμπρος πληγή ποιος θεραπεύει;
Τον Κύριο δοξολογούν
Κοντά Του όλους μας οδηγούν
Υψώνουν τείχος που μας προστατεύει

Με πίστη να ζήσεις Θεό να γνωρίσεις
Τίποτα μη φοβηθείς
Στα χέρια Του αφήσου θα είναι μαζί σου
Αρχάγγελος μη χαθείς

Στη Μακρυνίτσα στο Άξιον Εστί
Που έμαθα να λέω την ευχή σου
Που χάραξες στην πλάκα μη χαθεί
Αρχάγγελε ακούω την φωνή σου:
“Στην άκρη βάλε ό,τι σε πονά
Με πίστη τώρα άνοιξε φτερά”

Ποιος ήρωας...

Με πίστη...

Ύμνος της ομάδας των Αγγέλων

Μια στιγμή, ήρθες στο φως εσύ
Μια στιγμή, ήμουν κι εγώ εκεί, έκλαψες
Τον κόσμο σαν αντίκρυσες φοβήθηκες
Θυμάμαι σαν γεννήθηκες.

Μια στιγμή, στο πρώτο γέλιο σου
Θυμάμαι, μια στιγμή, στο πρώτο βήμα σου
Δυο φτερά, τα νιώθεις μες στου χρόνου το ταξίδεμα
Δικά μου τα φτερά, στα 'δωσα.

*Μη μου φοβηθείς, κάνε προσευχή, φύγαμε
Δίπλα σου εγώ σε ταξιδεύω
Και στα δύσκολα σαν με ξέχναγες, μένανε
Δυο μικρά φτερά να σε προσέχω
Δυο μικρά φτερά και στα χαμηλά
Δυο μικρά φτερά στα δύσκολα σου έδωσα.*

Είσαι εκεί στην κάθε προσευχή
Είσαι εκεί σαν λύγισε η ψυχή
Σα σκιά, στην πτώση που ίσως δε θα σηκωθώ ξανά
Μ' αγγίξαν δυο φτερά, μ' έσωσες.

*Δε θα φοβηθώ, κάνω προσευχή φύγαμε
Δίπλα μου εσύ με ταξιδεύεις
Και στα δύσκολα σαν σε ξέχναγα, μένανε
Δυο μικρά φτερά, να με προσέχεις
Δυο μικρά φτερά και στα χαμηλά
Δυο μικρά φτερά στα δύσκολα μου έδωσες.*

**Μη μου φοβηθείς, δε θα φοβηθώ, φύγαμε
Δίπλα σου εγώ, με ταξιδεύεις
Και στα δύσκολα σαν σε ξέχναγα, μένανε
Δυο μικρά φτερά, να με προσέχεις
Δυο μικρά φτερά, και στα χαμηλά
Δυο μικρά φτερά, στα δύσκολα μου έδωσες**

Ύμνος της ομάδας των Θρόνων

Πώς να φτάσω εγώ στον ουρανό σου
έχοντας τη λύπη για φτερά;
Ήθελα να σ' έχω οδηγό μου,
να με πας σε μέρη αγγελικά.

Το δάκρυ περισσεύει,
ο ουρανός στενεύει.
Αχ άγγελέ μου έλα στη γη.
Όπου και αν κοιτάξω,
το βλέμμα σου θα ψάξω.
Έλα, κρυώνω στη σιωπή.

Περιμένω να φανείς λυτρωτή, φωτεινέ οδηγητή...

*Δως μου
μια αγκαλιά, δυο χέρια απ' το φως σου.
Σε περίμενα να 'ρθεις εμπρός μου
για μια αγνή κι αμόλυντη ζωή.
Ήρθες
μες το γκρίζο κι άδειο ουρανό μου.
Έντυσες γαλάζιο τ' όνειρό μου.
Μύριοι άγγελοι κατέβηκαν στη γη.*

Με φτερά φτιαγμένα απ' τη μορφή σου
και χρυσές κλωστίτσες ουρανού,
προστατεύεις πάντα την ψυχή μου
κάτω από τη Σκέπη του Θεού

Το πιο γλυκό το δάκρυ
απ' των ματιών την άκρη,
γιατί δεν είμαι μοναχή...
Ζωή γεμάτη αγάπη,
Των Θρόνων μονοπάτι
έχω διαβεί εδώ στη γη...

Ηλιόλουστη μορφή στοργική, μια γλυκιά καταφυγή...

Δως μου...

Ύμνος της ομάδας των Εξουσιών

Τείχος, των Αγγέλων είναι τείχος
της ψυχής ήχος,
δίχως το Θεό και δίχως
προσευχή δεν μπορείς...

*....Απ' το φως τ' ουρανού να φωτίζεσαι
στην πορεία γερά, να στηρίζεσαι
εξουσία στο καλό να διδάσκεσαι
των Αγγέλων*

Να 'χεις σύντροφους στην αγιότητα
των ανθρώπων να θες την ενότητα
αυτό θα 'ναι στην αιωνιότητα
των Αγγέλων δώρο σ' έναν άλλο χώρο
που απλά δεν ξέρεις πώς να μπείς
για να τον δεις.

Ξένος, στον παράδεισο κλεισμένος
θα 'νοιωθες ξένος
αν δεν ήσουνα πλασμένος
να πετάς στα ψηλά...

Απ' το φως...

Ύμνος της ομάδας των Χερουβείμ

Σαν μια μικρή της βροχής
μια σταγόνα που κυλάει
τόσο αθόρυβα κι όμως κοντά
είν' η φτερούγα του στο πλάι.

Μα εσύ που δεν πείθεσαι σ' αυτά
γιατί δε σ' έσπρωξε ο καλός σου
να σε τρομάξει μια φορά
ο Άγγελός σου!

*Ό,τι καλό στη ζωή
δε σε φωνάζει, δεν τρομάζει
μπορεί νά 'ναι εδώ με έννοια σε κοιτάζει...
αν των Αγγέλων το φως δε σου τα φώτισε τα λάθη
εσύ μήπως φταις τους γύρισες την πλάτη;*

Τα Χερουβείμ μυστικά
σοφία του Θεού σταλάζουν
τους παραγμένους μας τους εαυτούς
γαλήνη τ' ουρανού σκεπάζουν.

Κι εσύ που δεν πείθεσαι σ' αυτά
αν θέλεις τώρα ζήτησέ το
στην προσευχή και στη ζωή
και άλλαξέ το!

Ό,τι καλό...

Ύμνος της ομάδας των Δυνάμεων

Πέτρα απ' όπου κυλάει το Φως
είναι ο τάφος αδειανός
Δυνάμεις που φυλάνε εδώ
και στρατός...

Στων θαυμάτων τις κορυφές
στις καλύτερες στιγμές
που ο Θεός μιλάει σ' αυτές
θα δεις Αγγελικές
να δοξολογούν Δυνάμεις!

*Μίλα αν θέλεις λοιπόν
στον "πολύ διπλανό"
είναι άγγελος κι είναι μαζί σου
που να πάρει μπορεί
της ψυχής προσευχή
και να φέρει την αντοχή σου!*

Κι όλες τις γλώσσες αν μιλώ
για να φωνάζω στο Θεό
και λόγο αν έχω αγγελικό
τι μ' αυτό
του εγωισμού
το τζάμι κλειστό αν έχω!

Μίλα...

Ύμνος της ομάδας των Κυριοτήτων

*Θεού ματιά του κόσμου τις άκρες κρατά
φτερά ανοικτά κρατήστε κι εμένα ψηλά!*

Πριν τ' αστέρια, πήραν φύση
άγγελοι-φωτιές στην κτίση
Κυριότητες στο σύμπαν,
φλόγες δόξας του Θεού!

Όσο γρήγορα κι η σκέψη,
πριν ακόμη η μέρα φέξει
πώς στ' απέραντο σκορπάνε
και τα ουράνια κρατούν!

Θεού ματιά...

Τα ψηλά θα προσπαθήσω,
πλάτη στο κακό θα αφήσω,
με φτερά τα δυο μου χέρια
Θεέ μου, ας μάθω να πετώ!

Θα πετάξω ό,τι βαρραίνει
κι η ψυχή σαν ελαφραίνει
απ' την Εκκλησιά τα Ουράνια
να μπορέσω να γευτώ!

Θεού ματιά...

Σαν φτερά αγγέλου αφήνει για μας
ο Χριστός τα δυο Του χέρια ανοιγμένα
πώς τον κόσμο αγκαλιάζει απ' τη μια,
και τον Ουρανό ανοίγει ξανά!

Τα φτερά μου δοκιμάζω
και τον πήχη ανεβάζω
όπως οι άγγελοι να έχω
πάνω απ' όλα τον Θεό!

Θεού ματιά...

Ύμνος της ομάδας των Αρχών

Το φύλακα Άγγελό μου
πως θέλω εγώ
Στον κόσμο αυτό δίχως πάθη
να ακολουθώ...
Οι Αρχές με οδηγούν
και τα χείλη μου υμνούν...

*«Τείχισον ημάς» από καρδιάς
Με τη δική Σου χάρη
Να γίνει η ζωή παντοτινή
Με αγγέλους πλάι.*

Άγγελε και σύντροφέ μου
Σε ευχαριστώ
Μου στέλνεις πάντα σημάδι
από τον Χριστό.
Δε μ' αφήνεις μοναχό
για εμένα είσαι εδώ...

«Τείχισον ημάς» ...

*Να γίνει η ζωή παντοτινή
Με τη δική Σου χάρη
Τείχισον ημάς από καρδιάς
Με αγγέλους πλάι.*

Ύμνος της ομάδας των Σεραφείμ

Για το Θεό ύμνους δοξασμένους,
Άγνωστους κι όμως ειπωμένους
απ' αρχής του κόσμου
ψάλουνε τα Σεραφείμ!

Και τι κάνω τώρα εγώ
που δεν είπα στο θεό
ούτε ένα "Δόξα" ούτε "ευχαριστώ"
κι όταν Τον θυμάμαι μόνο Τον ζητώ!

Οι άνθρωποι έχουν για μητέρα
απ' τη γη τον πηλό πατέρα
κι όταν η ψυχή μου
θυμηθεί τον ουρανό!

Των Αγγέλων το ζητώ
αν για κάτι προσπαθώ
που ν' αξίζω νά 'χω άγγελο φρουρό
και φτερά για "τείχος" σε παρακαλώ!

